

Kamp 2022

Kabouters



De weg naar Olympus

Beste Kabouter,

Hierbij ontvangt u een brief van ons, de Griekse Goden. Wij leven samen in een grote tempel op de Olympus, de hoogste en meest heilige berg van Griekenland. Gewone mensen zoals jij kunnen hier enkel geraken op uitnodiging van de Goden om ons te aanbidden.

Nu vragen je je zeker af, waarom sturen de Goden mij deze brief als ik er toch niet mag komen?

Nou het antwoord is heel simpel, één van jullie zal mogen toetreden tot de Godenwereld.

Waarom denk je dan?

Onlangs vierden we de trouw tussen koning Peleus en zijn vrouw Thetis. Op deze trouw waren alle Goden uitgenodigd, behalve Eris. Eris is namelijk de Godin van de tweedracht (een moeilijk woord om te zeggen dat ze altijd ruzies veroorzaakt). Omdat ze zo boos was dat ze niet uitgenodigd was, besloot ze te doen wat ze het beste kan, namelijk ruzies veroorzaken. Ze stuurde een gouden appel naar het trouwfeest waarop stond: "Voor de mooiste". Ze wist namelijk dat zowel Godin Hera, als Athene en Aphrodite vonden dat zij de mooiste van alle godinnen waren. Uiteindelijk werd Aphrodite verkozen tot de mooiste Godin. Hera werd zo jaloers dat ze kwaad weg liep en nooit meer terug kwam. Hierdoor is er een plaatsje vrijgekomen op onze geliefde berg Olympus. Dus dompel je helemaal onder in de Griekse cultuur op weg naar de Olympus en misschien wordt jij wel de nieuwe Godin!

Stevige linker,

De Griekse Goden

Wil jij je Godenkennis al eens beoefenen om meer kans te maken om de nieuwe Godin te worden? Doe dan snel de volgende training:

Verbind de afbeelding van de God(in) met de correcte beschrijving (kijk zeker eens op de voorpagina om de kenmerken uit de beschrijving te vinden, let op: niet alle kenmerken zijn te zien in de afbeelding)

Sander		•	• <b><u>Aphrodite</u></b> Godin van liefde en schoonheid. Haar symbolen zijn de duif, zwaan en roos. Ze is getrouwd met Hephæstus.
Lotte		•	• <b><u>Ares</u></b> God van de oorlog. Zijn symbolen zijn de speer en het schild. Hij is de zoon van Zeus en Hera.
Lode		•	• <b><u>Artemis</u></b> Godin van de jacht, boogschieten en dieren. Haar symbolen zijn de maan, de pijl en boog en het hert. Haar tweelingbroer is Apollo.
Julie		•	• <b><u>Athena</u></b> Griekse godin van wijsheid, verdediging en oorlog. Haar symbolen zijn de uil en de olijftak. Ze is de beschermgod van Athene.
Manu		•	• <b><u>Demeter</u></b> Godin van de landbouw en de seizoenen. Haar symbolen zijn tarwe en het varken.
Marie		•	• <b><u>Hephaestus</u></b> God van vuur. Smid en vakman voor de goden. Zijn symbolen zijn onder meer vuur, de hamer, het aambeeld en de ezel. Hij is getrouwd met Aphrodite.
Martijn		•	• <b><u>Hermes</u></b> God van handel en dieven. Hermes is ook de boodschapper van de goden. Zijn symbolen zijn onder meer gevleugelde sandalen en de caduceus (een staf met twee slangen eromheen gewikkeld). Zijn zoon Pan is de god van de natuur.
Sien		•	• <b><u>Poseidon</u></b> God van de oceaan, aardbevingen en paarden. Zijn symbool is de drietand. Hij is de broer van Zeus en Hades.
Jules		•	• <b><u>Zeus</u></b> Leider van de Olympiërs en god van de lucht en de bliksem. Zijn symbool is de bliksemschicht. Hij is getrouwd met Hera, zijn zus.

Oplossing ondersteboven in deze kader:

Ares = Jules (speer en schild op rug)  
Athena = Julie (godin oorlog dus wapens)  
Hephaestus = Sander (Hamer)  
Poseidon = Manu (drietand)

Aphrodite = Marie (schoonheid)  
Artemis = Sien (pijlen en boog die ook maan voorsteld)  
Demeter = Lotte (tarwe)  
Hermes = Martijn (gevleugelde sandalen en staf)  
Zeus = Lode (bliksemschicht)

## Praktische info

### VERTREK

Wanneer?	Zondag 24 juli 2022
Hoe laat?	10 uur
Waar?	Iedereen verzamelt aan de parking van de Alverberg, vanaf hier worden de leden door de ouders gebracht naar de kampplaats.  Het adres waar naartoe moet worden gereden is <u>Chemin de l'étang 2, 6941 OZO - Durbuy</u> . Er zullen SMAF-pijlen ophangen om de weg te wijzen naar de kampwei.
Meenemen?	Identiteitskaart Lunchpakket Gevulde drinkbus

### AFHALEN

Wanneer?	Zaterdag 30 juli 2022
Hoe laat?	12 uur
Waar?	Het adres waar naartoe moet worden gereden is <u>Chemin de l'étang 2, 6941 OZO - Durbuy</u> . Er zullen SMAF-pijlen ophangen om de weg te wijzen naar de kampwei.

### KAMPPRIJS

De kampprijs bedraagt **€ 85**. Mogen wij u vragen dit bedrag **vóór 14 juni** te storten op het rekeningnummer van de tak. Gelieve hierbij de naam van uw kind en de tak te vermelden (bijvoorbeeld: Jeroen Somers – Kabouters).

### **BE74 7370 3427 6207**

Indien u recht heeft op verminderd lidgeld, bedraagt de kampprijs € 40. Bij financiële problemen mag u steeds de leiding of groepsleiding aanspreken of contacteren om samen naar een oplossing te zoeken.

# Wat nemen we mee?

## Slaapgerief:

- Slaapzak
- Eventueel een extra dekentje (het kan koud zijn 's nachts!)
- Veldbedje of luchtmatras
- Pyjama
- Kussen
- Teddybeer

## Hygiëne:

- Tandborstel + tandpasta + bekertje
- Wasbakje
- Kam/borstel
- Handdoeken + washandjes
- Shampoo + douchegel
- Zakdoeken
- Zonnecrème + aftersun
- Muggenzalf

## Kleren:

- Perfect uniform (aandoen bij vertrek): sjaaltje, broek/rok, hemd, T-shirt
- Korte en lange broeken
- Rokjes/kleedjes
- T-shirts
- Truien
- Zwemgerief: bikini + handdoek
- Sokken
- Ondergoed
- Regenjas
- Hoofddekseel tegen de zon
- Schoenen (wandelschoenen, regenlaarzen, slippers, makkelijke schoenen, waterschoenen)

## Eetgerief:

- Plat en diep bord
- Mes, vork, lepel
- Beker

### Allerlei:

- Identiteitskaart
- Fluovestje (verplicht!)
- Lunchpakket voor de eerste dag
- 3 keukenhanddoeken
- Zaklamp + reservebatterijen
- Verkleedkleden (Vekleed je als je favoriete God(in))
- 1 bol sjorkoord

## BELANGRIJK

Signeer zoveel mogelijk persoonlijke items (kledij, eetgerief, handdoeken, ...)!

### Wat nemen we NIET mee?

- Geld
- Wekkers/horloge
- GSM/tablet/Ipod/...
- Snoep
- Liefjes

## DE LEIDING

Als leiding staan we steeds klaar om al uw vragen of bedenkingen te beantwoorden! Via de onderstaande nummers kan u ons bereiken, de rode nummers zijn de noodnummers op kamp (deze zijn altijd bereikbaar!)

Kabouters mes		Kabouters vork	
<b>Sien Roussard</b>	<b>0488 86 78 54</b>	<b>Lotte D'Haen</b>	<b>0491 73 34 78</b>
Julie Rega	0484 88 62 35	Marie Meertens	0486 60 48 63
Sander Truyens	0468 23 80 38	Jules Philips	0496 23 60 21
Manu Santermans	0499 28 63 89	Lode Micheels	0472 87 49 71
Martijn Veestraeten	0484 15 47 45		

## INDIVIDUELE STEEKKAART

De individuele steekkaart, beter bekend als 'medische fiche', is een formulier voor de persoonlijke, (psycho)sociale en medische gegevens van leden. Zo kan leiding ervoor zorgen dat de scoutsgroep een veilige plek is voor je zoon of dochter, maar kunnen ze tegelijkertijd ook gepast reageren op noodsituaties.

Leiding gaat uiteraard vertrouwelijk om met deze informatie.

Deze steekkaart is enkel handig als hij up-to-date is. Kijk hem steeds na in het begin van het scoutsjaar en voor je zoon of dochter op kamp/weekend vertrekt.

### **INDIVIDUELE STEEKKAART INVULLEN**

De individuele steekkaart kan online ingevuld worden op de volgende site:

[groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be](https://groepsadmin.scoutsengidsenvlaanderen.be)

Indien u deze al heeft ingevuld, raden wij aan voor het vertrek zeker nog eens na te kijken of alle info klopt. Indien u dit nog niet deed, vindt u op de site en bijgevoegd in de mail een **handleiding** over hoe u de individuele steekkaart kan invullen. Het persoonlijk lidnummer van uw kind, dat nodig is voor registratie/login op de site, kan u vinden op de lidkaart of in de mail waar dit boekje als bijlage zat.

Indien er problemen zouden zijn om deze steekkaart in te vullen, mag u steeds de leiding contacteren.

Bijkomend zouden wij graag nog willen zeggen dat dringende info of belangrijke wijzigingen in de gezondheidstoestand/medicatielijst van uw kind, ook steeds aan de leiding zelf mogen afgegeven worden op het begin van het kamp.

# ALLERLEI

## ADRES / POST OP KAMP

Brieven sturen kan langs dit adres:

Scouts & Gidsen SMAF

Naam tak + naam van uw zoon/dochter

Chemin de l'étang 2

6941 OZO - DURBUY

## VEILIGHEID BOVEN ALLES!

Alle leden zijn **verplicht om een fluovestje mee te nemen op kamp**. Om de uniformiteit en de herkenbaarheid van onze groep te vergroten, hebben wij zelf fluovestjes laten drukken, met daarop het logo van SMAF. Je kan een SMAF-vestje kopen bij je leiding voor de winstloze prijs van 6,5 euro.

Uiteraard mag je ook altijd een ander fluovestje meenemen op kamp!

## START NIEUWE SCOUTSJAAR

Vanaf eind augustus-begin september zult u een mail ontvangen voor de herinschrijving van uw zoon/dochter. Het openingsweekend vindt dit jaar plaats op **9-10-11 september 2022**. Hou dus zeker een plaatsje vrij in je agenda voor dat weekend!

Op vrijdagavond gaat ons openingsweekend van start met onze jaarlijkse openingsfuif/bar.

Op zaterdag zijn zowel ouders als leden welkom en stellen we de verloren voorwerpen van het kamp tentoon, nemen de leden afscheid van hun oude tak en maken ze kennis met de nieuwe. Het hoogtepunt van de dag is de voorstelling van de nieuwe leidingsploeg. We sluiten zaterdag traditioneel af met een lekkere BBQ en een gezellige avond rond het kampvuur met optredens. Op zondag is het tijd om te bekomen van dit stevige weekend en begint de leiding zelf aan de afbraak.

Tegen dat het zover is, mag u van ons nog een e-mail verwachten met meer informatie!

## EEN KAMP OP MAAT

We weten allemaal dat het niet voor iedereen even eenvoudig is om een kamp te betalen. Dit mag echter geen reden zijn om niet aan deze activiteiten deel te nemen of zelfs te stoppen met de scouts.

Wanneer u als ouder merkt dat een aantal activiteiten niet betaalbaar zijn, laat dit dan weten aan ons, de groepsleiding. Dan bekijken we samen de verschillende opties.

Scouting is voor iedereen!

Stevige linker,

De groepsleiding

Cato Dessers (+32479917218)

Charlotte Brialmont (+32478042363)

Harm Wevers (+32489863935)



Scouts & Gidsen  
St. Michiel - Anne Frank  
L11 18G

